



Speciale aanvulling na de lockdown 14-12-2020

Op Maandag 14 december hebben we allemaal van onze Minister President kunnen horen wat de nieuwe maatregelen zijn tegen de verspreiding van het Coronavirus: een harde lockdown. Het blijft een moeilijk te aanvaarden, maar wel een begrijpelijke maatregel. Wat betekent dat voor de vieringen in deze Kersttijd. Het kerkbestuur heeft het volgende besloten:

Allereerst zullen **alle vieringen tot, 19 januari, zonder bezoekers zijn** en uitsluitend te volgen zijn via de web stream www.kerkkomnou.nl:
(kijk daar voor verdere informatie)

Kerstavond 24 december	om 18:00 uur gezinsviering met Kerstverhaal om 21:00 uur Plechtige Nachtmis
1e Kerstdag 25 december	om 10:30 uur H. Mis
2e Kerstdag 26 december	om 10:30 uur H. Mis
Zondag 27 december	om 10:30 uur H. Mis
Oudejaarsavond 31 dec afgelopen jaar	om 18:00 uur H. Mis toch uit dank voor het afgelopen jaar
Nieuwjaarsdag 1 januari	om 10:30 uur H. Mis om zegen over het nieuwe jaar 2021
Zondag 3 januari	om 10:30 uur H. Mis

Wel zal de **kerk op 25, 26 en 27 december en op 1, 2 en 3 januari van 12:00 uur tot 16:00 uur geopend zijn voor een bezoek aan de kerststal.**

Alle andere activiteiten zijn geannuleerd.

Op de overige dagen is uiteraard, zoals gebruikelijk, de Mariakapel geopend en nu zelfs wat langer dan gewoonlijk en wel van 09:00 uur tot 14:30 uur voor een kaarsje van hoop.

En toch in alle weerloosheid en onmacht, vieren we met Kerstmis een nieuw begin met een kind voor wie eigenlijk geen plaats was in de herberg van het leven. Daarover dit kerstlied:

Uit uw hemel zonder grenzen

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Geven in de collecte kan digitaal zie: www.kerkkomnou.nl