

Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'
Jaargang 70 | nr.27 | 31 december 2020

Column van Ingeborg
OP DE VALREEP

Wat een jaar was het...en hoe vaak hebben we dat al niet tegen elkaar gezegd? Wie had eind vorig jaar kunnen denken dat dit zou gebeuren? En wie had in juni gedacht dat het tegen de kerst weer zo erg zou zijn? Soms lijkt het net alsof er niets anders meer bestaat dan corona en de maatregelen. Elke dag die cijfers...elke keer weer nieuwe beperkingen, besmettingen, opnames. De anderhalve meter is al bijna niet meer weg te denken. Gelukkig is er een vaccin. Ik hoop echt dat het goed gaat werken.

Maar ondertussen is er nog een veel grotere crisis waar door corona veel te weinig aandacht aan wordt besteed: de klimaatcrisis. Ik schrijf dit niet om u op de valreep nog even een extra slecht gevoel te geven, nee, er is nog hoop. Maar we moeten wel iets doen. Heel veel zelfs. We zijn de aarde aan het uitputten, en niet zo'n beetje. Deze pandemie is ook een gevolg van hoe wij als mensen met dieren omgaan, bijvoorbeeld. En van ons heen-en-weer-gevlieg de hele wereld over. En van onze enorme consumptie. (Dit geldt meer voor de rijken dan voor de armen). En als we corona onder controle krijgen, laten we dan niet als een gek weer alles gaan doen zoals hiervoor. Ja, natuurlijk wel die anderhalve meter afschaffen en weer normaal met elkaar omgaan. Maar als we doorgaan met het klimaat zo te schaden betekent dat: nog meer hitte en droogte, en tegelijk meer overstromingen, meer klimaatvluchtelingen, meer oorlogen om de steeds beperktere grondstoffen. En dit is zeer urgent, we hebben nog 10 jaar om het ergste te voorkomen. En we moeten het aanpakken op alle niveaus: van het eigen dagelijks leven tot de wereldpolitiek. In Nederland komen er verkiezingen aan. Stemmen is belangrijk, en het maakt uit op wie. Wat doet jouw partij voor het klimaat?

Ik denk dat dit toch wel het allerbelangrijkste onderwerp is voor de komende jaren, of zou moeten zijn. Alle andere dingen vallen daaronder, want zonder de aarde, zonder de natuur zijn we niets. Zelfs zonder bijen kunnen mensen al niet leven. Daarom op de valreep van het jaar nog even het klimaat. Niet om u alle hoop te ontnemen, integendeel: kom in actie, op wat voor manier dan ook.

Voor 2021 wens ik u licht aan het eind van de tunnel, in alle opzichten. Veel gezondheid, geluk en zin!

Ingeborg Wesdorp, wijkpresentie2@gmail.com